

At rejse i Uganda – vil du se kunst og vilde dyr?

Hvert år arrangerer galleriejer Frede Hansen en rejse til Uganda med titlen: Vil du se kunst og vilde dyr i Uganda?

Rejsen arrangeres i samarbejde med Unitas Rejser, og deltagerne er dækket af rejsegarantifonden.

Som titlen på rejsen siger, så skal rejseholdet besøge gallerier og kunstnere.

Og så skal man ud for at se de vilde dyr. Man vil helt sikkert se flodheste, krokodiller, antiloper, giraffer, elefanter, bavianer, bøfler ...og mange andre dyr. Hvis du er fugleinteresseret, så er Uganda et eldorado med et fantastisk stort antal fugle.

Trods rejsens overskrift, så ser man faktisk meget andet, hvis man tager med Frede Hansen til Uganda.

Du vil fx besøge børnehjem og skoler, som drives af Verdens Børn. Børnene synes, at det er en stor oplevelse at få besøg af en flok hvide mennesker. Og du vil helt sikkert også få en stor oplevelse ved at se børnenes og opleve deres undervisning, deres sovesale og tilværelse.

Rejseholdet tager også en tur i kirke. Religion fylder utroligt meget i Uganda – ja i hele Afrika. Som dansker kan man blive overrasket over, at Gud er med overalt, men sådan er det.

Holdet kommer helt ud, hvor kragerne vender. Det kan være besøg hos kaffebønder, eller i en landsby langt fra en storby.

Du vil iagttage forskellen på hovedstaden Kampala, som sammenlignet med Danmark, bærer præg af ekstrem fattigdom, med ude i de fjerntliggende landsbyer, har folk ingen værdier. Mindst en fjerdedel af alle kvinder starter med at få børn inden det 18. år. Når man ser kvinder i tyverne, så har de som regel både et barn i maven og et på ryggen.

Chaufføren hedder Salim, og han står til rådighed med sin bus fra morgen til aften. Det er ikke en strabadserende tur. De fleste deltagere er pensionister, men man skal være svækket for ikke at kunne klare de fysiske udfordringer.

Mange tænker på Idi Amin, når de hører ordet Uganda. Men rejselederen har været i Uganda over 20 gange, og han har aldrig oplevet noget farligt. Men selvfølgelig skal man opføre sig fornuftigt. Det gælder også for svenskere, som kommer til Frederikshavn.

Chuchill kaldte Uganda for ”The pearl of Africa”. Og Uganda er virkelig et smukt land. Dejlige mennesker, spændende kunst, utrolige naturoplevelser – det kan vist kun være din pengepung, der får dig til ikke at tage med.

Måske kan du ikke lide varme. Men Uganda ligger cirka 1,2 km over havets overflade, så normalt er der varmt som på en god sommerdag i Danmark. Og når man rejser i februar, så er der meget lidt regn.



Hvis du vil vide mere om næste rejse til Uganda, så kontakt Frede på 28815773.