

## **Kunst (-uddannelse) i Uganda**

I 1937 startede Margaret Trowell den skole, der siden kom til at hedde Margaret Trowell School of Industrial and Fine Art på Markarere University i Kampala, Uganda.

Denne skole fik afgørende betydning for uddannelsen af kunstnere i Uganda.

Man kan tage til Sydafrika og finde mange dygtige keramikere, men det er nok ikke et tilfælde, at det blev i Uganda, at en Bruno Sserunkuuma opstod. Han startede faktisk med at ville være kunstmaler, men han fandt ud af, at han kunne male motiver på keramik. Siden hen blev han verdensberømt og har modtaget flere internationale priser.

I dag underviser han selv på School of Industrial and Fine Art, hvor han uddanner kommende keramikere.

Tre andre lærere fra Kunstakademiet har udstillet på Glocal Art. Den ene er Godfrey Banadda, som er kunstneren bag det maleri, som pryder forsiden på Frede Hansens bog om afrikansk kunst (se på hjemmesiden under galleriebutik).

Den anden er Kizito Maria Kasule, der foruden at være dekan på Kunstsolen har startet sin egen kunstske. Både han og Banadda har



haft soloudstillinger på Glocal Art.  
Frede Hansen ses her med et maleri af Kizito Maria Kasule.

Den tredje kunstner er Lilian Nabulime, der er en berømt skulptør – hende besøger de rejsehold, som Frede Hansen hver år tager med til Uganda, altid. Hun er spændende at besøge, ikke kun fordi hun er en dygtig skulptør – hendes beretning om, hvordan hendes mand døde af AIDS, og hvordan hun har brugt kunsten i sit arbejde for at informere om HIV og AIDS er gribende.

Næsten alle de kunstnere, som har udstillet på Glocal Art, har fået uddannelse på School of Industrial and Fine Art.

Hvis man tager til andre afrikanske lande, så møder man typisk billedmagere, der maler elefanter eller masai-krigere til turister. Men kunst på niveau med ugandisk kunst hører til en sjældenhed.

Der er dygtige kunstnere i Kenya, men det skyldes i høj grad, at mange kunstnere flygtede til Kenya i Idi Amin – tiden. Der er også dygtige kunstnere i Zimbabwe, men det er især stenhuggere.

Der er dygtige kunstnere i Senegal, fordi deres første præsident Leopold Senghor var en stor kunstelsker. Selv var han digter.

Ja, så kunne man også nævne Nigeria med mange dygtige kunstnere. Men det ændrer ikke ved, at Uganda er et meget spændende land, hvad kunst angår. Og et godt bevis på, at uddannelse kan betale sig.