

Corona og Uganda.

I maj 2020 fraråder Udenrigsministeriet alle rejser til de fleste lande i verden, herunder også Uganda – men hvordan skulle man også komme afsted?

Hvordan ser det rent faktisk ud med coronaen i Uganda?

I skrivende stund (16. maj 2020) har man registreret 304 smittede i Uganda, men ingen døde. Man skal naturligvis ikke regne med, at et dødsfald i en fjern landsby bliver registreret, men sandsynligheden for at landbefolkningen bliver ramt er minimal – der er også langt færre coronatilfælde i Vestjylland, Thy og Vendsyssel, end der er i København.

Det skortede ikke på skrækhistorier om, hvor galt det kunne gå i afrikanske lande, men i Uganda var man som i Danmark lynhurtig til at lukke landet ned.

Afstandskravet blev nogle gange håndhævet ved at politiet bankede løs på folk, der var for tæt på hinanden. Det har præsident Museveni beklaget, men det afslører jo blot, at Uganda ikke har den respekt for mennesker, som man burde have. Jeg har set fotografier fra fængsler af fanger med striber fra de pisk, de har fået i fængslet. Til daglig mærker man det ikke, men Uganda har en fortid med vold, som man desværre ikke er sluppet ud af.

Præsidenten indførte meget skrappe restriktioner i marts måned, på visse områder skrappe end i Danmark. Al offentlig transport blev forbudt, selv kørsel med bodaboda (en bodaboda er en lille motorcykel – og dem er der tusindvis af til persontransport i de større byer). Skoler blev lukket, alt der kunne bringe smitte fra et sted til et andet blev forhindret.

De fleste registrerede tilfælde af corona skyldes langturschauffører fra Kenya og Tanzania.

Alt i alt må man sige, at det er lykkedes endnu bedre i Uganda end i Danmark at holde coronaen nede.

Man har faktisk gode erfaringer med sygdomsbekæmpelse. Mens ebolaen har kostet i hundredvis af liv i Den demokratiske Republik Congo, så har man effektivt forhindret ebola i at brede sig til Uganda.

Når man ankom til Uganda, også før coronaen, så skulle man skrive under på, at man ikke havde feber, og der var opsat sprit til rengøring af hænder. Den kontrol, der skal sikre mod at passagerer indfører sygdomme til Uganda, var rimeligt effektiv.

Uganda har verdens næststørste befolkning, og jeg tænkte egentlig ved pandemiens start, at Uganda lige så godt kunne få sygdommen overstået i en fart. Med en gennemsnitsalder på 18 år, ville de færreste blive alvorligt syge. Nu må jeg erkende, at Uganda faktisk har haft mere held end Danmark med at bremse coronaen. Og her gik vi endda og var så stolte af Mette Frederiksen og os selv!

Denne tekst er forfattet i maj 2020. Måske vil verden se anderledes ud i maj 21?

Frede Hansen.